

Ze gaat al vroeg op weg.  
Ze gaat naar school.  
Dat doet ze elke dag.  
Ze loopt naar haar fiets.  
Die staat al klaar in de schuur.  
Ze hangt haar tas op haar rug.  
Dan stapt ze op en weg is ze.



We gaan straks naar de tuin.  
Het is een moestuin.  
In onze tuin groeit groente.  
Die lust ik elke dag wel.  
Ik kweek zelf ook plantjes.  
Dat is leuk om te doen.  
Je mag ook mee als je wilt.  
Die groente lust je vast wel.



Sport is heel leuk.  
Dat doe ik graag.  
Vaak trek ik een sprintje.  
Of schop ik een bal in het doel.  
Zo ben ik elke dag fit.  
Doe je dit ook?  
Dat dacht ik al...



Maak je nu zelf ook een tekstje?