

Ik loop in de straat die je me wees.  
Het is druk, zelfs op de stoep.  
Het valt me op dat ik vaak een andere taal hoor.  
Ik vroeg al haast: "Wat zeg je?".  
Toen hoorde ik het al, het was Duits.  
Dit dorp is vlak naast de grens.  
Dan is het dus niet zo gek dat ik Duits hoor.  
Daar is het al, ik zie een één en een nul: tien!  
Daar ligt die bal, voor het raam.  
Die wil ik want die is erg mooi en toch niet duur.  
Ding-dong... dag, ik kom voor die bal, die kerstbal...

