

Winter

Brrr, wat is het koud!

Het lijkt wel of het al vriest.

Toch ligt er nog geen ijs op die vijver in het parkje.

Het komt vast door die wind.

De wind komt vandaag uit het noorden.

Daar is het altijd kouder dan hier.

Weet je wat? Ik zet mijn nieuwe muts op.

Die komt uit de Achterhoek, dat zie je aan die vlag.

Zo blijven mijn oren lekker warm...



Vannacht heeft het dan toch gevroren.

Nu ligt er wel ijs op de vijvers.

Het ijs is al best sterk, want ik zag meeuwen op het ijs staan.

Ik durf dat nog niet, want ik ben veel zwaarder dan een meeuw...

Het ijs is na een nacht vriezen nog niet sterk genoeg om erop te schaatsen.

Misschien kan het over twee dagen wel.

Dat zou heel fijn zijn!!

Ik zie mijzelf al lekker schaatsen... Kom jij ook?



Ja het is gelukt. Er ligt nu stevig ijs.

Vanmiddag zijn we met de groep gaan schaatsen.

Dat was leuk, ook al konden sommigen het nog niet zo goed .

We hielden elkaar dan vast, zodat ze toch mee konden glijden.

Daarna kregen we warme chocolademelk. Dat was lekker.

Als het zo blijft ga ik morgen weer even schaatsen...

Ik heb van die glij-ijzers. Die passen onder mijn schoenen.

Dat is lekker makkelijk, want die trek je dan snel aan.

